



pagina 6



pagina 5



pagina 2

Van Piet en Pita

In sommige delen van de wereld worden regels versoepeld terwijl op andere plaatsen nieuwe lockdowns aangekondigd worden. Zo ook in Uganda, waar de situatie rond COVID serieuze vormen aanneemt.

De aantallen stijgen schrikbarend en dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over mensen die overleden zijn. Eind mei kreeg ook Piet COVID en belandde in het ziekenhuis aan de zuurstof. Ik (Pita) mocht bij hem blijven in dezelfde kamer. Vreemd, maar voor ons heel fijn. We hadden een heel goede tijd samen. Er werd voor hem gebeden door heel veel trouwe supporters, waaronder veel van u, en na elf dagen mocht hij het ziekenhuis weer verlaten. We zijn hier enorm dankbaar voor.



Piet en Pita voor hun huis in Kalagla. De naam van het huis is 'Rwothongeyo', dit betekent 'God weet het'.

Thuiskomend liet God ons duidelijk zien dat ons werk doorgaat. Waar we 20 jaar geleden mee begonnen, babies, werd nu ook weer onze hulp voor ingeroepen:

Elvis en Louisa

Begin juni verloor een man zijn vrouw tijdens de geboorte van hun tweeling. Hij vroeg: "Kunnen jullie alstublieft helpen?" Hij heeft nog twee peuters rond lopen en stond zonder hulp met zijn rug tegen de muur. Zo hadden we opeens weer twee pasgeboren baby's in huis.



Bashir

Ook mochten we eind juni een 13 jarig jochie redden die bijna gelyncht werd. Zonder ouders leefde hij in het dorp. Door honger gedreven stal hij een chapatti (soort pannenkoek). Om dit probleem op te lossen besloten de inwoners dat hij maar verbrand moest worden. Gelukkig hoorde de politie hiervan en die greep in. Nu is Bashir bij ons, en in heel korte tijd zagen we angstige, achterdochtige ogen veranderen in blijde ogen. Met veel plezier loopt en

fietst hij op ons terrein, en hij vindt het heerlijk om te helpen.



Eljada

Op 17 mei werd een baby van vijf maanden achtergelaten door haar moeder, die vervolgens met de noorderzon vertrok. De politie vroeg ons om hulp en dus namen we haar in huis, we noemden haar Eljada (God kent me). De politie zoekt door naar de moeder, maar tot op de dag van vandaag zonder resultaat.



Lees verder op pagina 10

Scholen opnieuw gesloten

Normaal sluit Uganda het schooljaar af in december, maar op dit moment bevinden we ons nog steeds in het schooljaar 2020. Door de langdurige sluiting van de scholen vonden de drie belangrijkste examens (afronding van de basisschool en twee niveaus op het voortgezet onderwijs) pas maanden later, in April 2021, plaats. De uitslag is op het moment van schrijven nog niet bekend en we weten dus ook niet wat de impact is van de sluiting.

In ieder geval hebben zo'n 30 basisschoolleerlingen en ruim 70 scholieren van het voortgezet onderwijs alsnog hun examen kunnen doen. Een aantal leerlingen kwam niet terug door verhuizing,

familieomstandigheden of in sommige gevallen zwangerschap.

Begin juni stonden de leerlingen die niet in een examenklas zitten in de startblokken om hun schooljaar na meer dan één jaar 'pauze' af te ronden. Onze kinderen en de leerlingen uit de omgeving zagen er ontzettend naar uit. Voor velen lag het schooluniform al gewassen en gestreken klaar toen de president op zondagavond afkondigde dat vanaf die volgende ochtend alle scholen voor minimaal zes weken moesten sluiten wegens de enorme toename van het aantal besmettingen met COVID-19, vooral in (kost)scholen. Begrijpelijk, maar ontzettend teleurstellend.



Thomas (11 jaar) kreeg nog net op tijd zijn rapport.

Omschakelen

Voor ons betekent dit opnieuw omschakelen: opeens zitten al onze kinderen weer thuis en moeten we kijken welke mogelijkheden we hebben om de leerlingen uit het schoolsponsorprogramma te bereiken. Of de scholen na deze zes weken weer open gaan, en voor hoe lang, weten we nog niet. Dat maakt plannen erg lastig. Wanneer we een frisse start kunnen maken met het volgende schooljaar (2021) blijft gissen. We zullen vooral bij leerlingen uit de arme gezinnen veel achterstanden zien die we op de juiste manier weg moeten werken.

Gelukkig hebben we sinds de eerste lockdown ervaring opgebouwd met het snel schakelen en het opzetten van activiteiten voor onze kinderen. Mooi om te zien is de samenwerking en betrokkenheid van onze tieners uit de Family Units. Zo draaide er een flink aantal tieners mee met vakantiebijbelweken georganiseerd door onze zendingen.

Leah: “Geleerd om niet te snel boos te worden”

Met welke vakantiebijbelweken heb je meegedraaid? Mijn eerste week was ‘Science created by God’. Daar leidde ik een groep van 10 kinderen en bracht hen van activiteit naar activiteit. Tijdens de tweede en derde week gaf ik toneelles. We deden een toneel, zang en dans over Jozef en Mozes.

Vertel eens meer over het leiden hiervan? Chania en ikzelf (17) leidde de hele activiteit samen. Iedere les begonnen we met gebed. Daarna lieten we de kinderen rondjes om de kerk rennen om hun energie kwijt te kunnen. Daarna legden we het toneelstuk uit en begonnen we met oefenen.

Wat was het makkelijkste om te doen? Het aller makkelijkste was de uitvoering, want toen hoefden wij alleen maar te zitten en te kijken.

Wat was het moeilijkste om te doen? Het laten zien aan de kinderen hoe

je emotie kunt uitbeelden tijdens een dramaspel. Wij waren er zelf ook niet echt goed in, maar we hebben een boek gehad met oefeningen en tips. Daarmee konden we de kinderen veel leren.

Wat denk je dat de kinderen geleerd hebben tijdens de toneellessen? Ik denk dat ze geleerd hebben hoe ze zich zelf op verschillende manieren kunnen uitdrukken.

En wat heb jij hiervan geleerd? Ik heb vooral geleerd om niet te snel boos te worden als de kinderen zich niet goed gedragen. Ik heb geleerd om mijn emoties te beheersen.

Als er weer een vakantiebijbelweek georganiseerd wordt, doe je dan weer mee? Ja! Ik wil weer iets doen. Weer een toneelstuk of misschien iets heel anders. Maar het was heel leuk om mee te doen.



v.l.n.r.: Balletgroep, toneelgroep, nog een keer een toneel groep en een zanggroep



Onze schommels zijn stuk!

Hoi! We hebben onze speeltuin heel veel gebruikt nu dat school al meer dan een jaar dicht is. Er is veel stuk. Helpt u ons zodat we weer kunnen schommelen?

Groetjes van Robby en Adrian.

De lange sluiting van de scholen heeft onze speeltuin niet ten goede gedaan. De zandbak is inmiddels een bak, de glijbaan heeft een gat en er zijn geen schommels meer. Ook de speeltuinen van de kleuterschool en basisschool willen we graag weer op orde brengen, want ook als school weer begint is het goed voor kinderen om te spelen.



Helpt u ons mee om €5000 op te halen om onze speeltuinen weer op en top in orde te maken?

ga naar

nacmu.org/spelen

of stort uw gift op
NL84 RABO 0362 4140 17
t.n.v. Stichting NACMU
o.v.v. speeltuin





Verpleegkundige Racheal werkt sinds 2013 bij Noah's Ark. Zij vertelt u graag meer over ons ondervoedingsprogramma.

Ons doel is om ondervoeding uit te roeien, zeker bij kinderen jonger dan vijf. We zijn in veel dorpen geweest om mensen bewust te maken van ondervoeding en simpele manieren om het te voorkomen. Vaak gelooft men dat ondervoede kinderen vervloekt zijn en gaan naar de medicijnman. Tijdens deze pandemie



Na zes maanden verdubbelde Gloria's gewicht naar 6kg

hebben we meer ernstige gevallen gezien. In onze omgeving zijn wij de enige kliniek die ondervoede kinderen kunnen (en willen) behandelen. Omdat sommigen gezinnen te ver wonen zorgen wij voor vervoer. De lockdown heeft het moeilijk gemaakt om hen te bereiken.

De meest zorgwekkende gevallen nemen wij op in onze kliniek. We dienen speciale voeding toe zoals F75, F100 en RUTF pindapasta. Elke dag wegen we de kinderen en berekenen we hoe veel eten ze kunnen krijgen. Met te weinig groeien ze niet en te veel is gevaarlijk voor hun gezondheid. We monitoren patiëntjes voor onderkoeling, te lage bloedsuiker uitdroging en shock. Ouders of verzorgers worden bij elke stap nauw betrokken. Soms is een uitgebreidere behandeling nodigen verwijzen we een kind door naar het staatsziekenhuis in Kampala. Bij milde gevallen van ondervoeding



kan het kind thuis blijven en geven we voedingssupplementen mee en komt het kind op controle.

kerstpakettenactie) en zo kunnen we met onze eigen ogen zien wat onze zorg heeft opgebracht.

Door uw blijvende steun kunnen we kinderen blijven redden door meer mensen te bereiken met voorlichting, en indien nodig, behandeling.

Helaas verloren we Favor. Het zien van zo veel kinderen die enorm opknappen geeft mij energie en kracht om door te gaan, zelfs als we de strijd wel eens verliezen. Het is ook prachtig dat we sommige kinderen jaren later nog eens te zien krijgen (bij de

Namens alle kinderen uit ons ondervoedingsprogramma:

BEDANKT.

Racheal Mugisha
trotse verpleegkundige



De gezinnen krijgen een voedselpakket mee naar huis



Bijbels gekregen!



Joel's kunstwerk



Preken in de regen

Roomkaas

Nog altijd krijgen we veel benodigdheden (en extra's!) gedoneerd vanuit Uganda, onder anderen veel van Indische zakenmensen. De donaties lopen uiteen van flessen water tot onderdelen voor machines. Recente-lijk hebben we ook roomkaas

ontvangen, iets waar onze Ugandese koks nog nooit mee hadden gewerkt. Gelukkig begon er juist een vrijwilliger uit de VS die óók kok is: samen hebben ze de roomkaas verwerkt in diverse gerechten. Russell vertelt:

“Ik was al zo'n negen maanden in Uganda voordat ik bij Noah's Ark kwam. Tijdens het boodschappen doen had ik niet één keer roomkaas gezien. In mijn eerste week hier lieten de koks mij twee volle vriezers roomkaas zien. Alles was nog bijna over de datum ook. Ik dacht echt dat Noah's Ark alle roomkaas uit heel Afrika in haar bezit had! En zo had ik op eens een missie: We maakten kaassaus voor bij de patat, mixten het in de pasta, bij



bonen en ik bakte honderden (duizenden?) kaaskoekjes met de kinderen. Het was erg leuk om de kinderen te leren bakken en om met het keukenpersoneel samen te werken. Samen kwamen we door de voorraad heen, al gaan er geruchten dat er ergens nóg een vriezer vol roomkaas is...”



**“Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw.
En wie in zeer weinig onrechtvaardig is,
is ook in veel onrechtvaardig.” – Lucas 16:10 (NBC51)**

“Ik ben blij dat ik met mijn neus in de roomkaas gevallen ben en dat het zo'n zegen is geworden. Alleen heb ik één verzoek:

Geen roomkaas meer, alstublieft.”

– Russell Hatchett,
vrijwilliger





Emily en Alicia



Tijdelijke kliniek



Lockdown

Leuk, uit Uganda!



Via Wilma Welten kunt u weer mooie Ugandese artikelen bestellen, waarvan de opbrengst is bestemd voor het Kids' Shelter programma:

- Kleine tas €15,-
- Grote tas € 25,-
- Schort € 25,-
- Pop € 25,-

Email: wmcwelten@gmail.com – Telefoon: 06-20547477



Naaatelier



Naar een pleegvader!



Elisabeth 19 jaar

Arjo en zijn moeder

Op 12 juni werden we door de politie om hulp gevraagd: er was een pasgeboren baby gevonden in het gras achter een kliniek. Een klein manneke dat we Arjo noemden. Een week later werd zijn moeder gevonden en na sterk aandringen bij de politie dat de baby zijn moeder (19)



nodig heeft mocht ze uit de politiecel en met ons mee. Waarom ze haar baby niet wilde? Niemand mocht weten dat ze zwanger was, ze had haar zwangerschap goed kunnen verbergen maar nu wist ze niet wat ze met de baby moest. Dus was ze maar weggelopen. Ze is nu bij ons in huis en na ruim een week, voedt ze hem volledig, doet ze hem in bad en knuffelt ze met hem. Dat ziet er goed uit voor de toekomst.

Asaf en Juliet

Ook kwam een andere jonge moeder van 19 jaar bij ons terecht. Ze heeft een zoontje van twee jaar dat zwaar gehandicapt is en een dochtertje van 3 maanden met dezelfde handicaps. Beide kinderen hebben geen knieschijven, klompvoeten, en oogproblemen. De familie van de vader heeft haar met haar kinderen op straat gezet want, zo werd haar verteld, in onze familie komt dit niet voor dus ze zullen wel van een andere man zijn. Zo stond ze zonder hulp op straat. Tijdelijk zijn ze opgenomen in ons voedingscentrum en we kijken met behulp van een aantal doktoren wat we voor haar kinderen kunnen doen. Daarnaast zoeken we via het Kids Shelter programma voor haar een manier waarop ze een inkomen kan krijgen en voor haar kinderen kan zorgen.

Juliet



Asaf

We kunnen hulp bieden aan kinderen zoals Bashir, Elvis, Louisa, Asaf en Juliet door ons **Kids' Shelter programma**. Uw steun daarbij is onmisbaar. Doet u mee? Onder aan deze pagina vind u hoe u kunt helpen.

Omdat bij Noah's Ark in Mukono verschillende mensen besmet zijn met COVID is er daar een heel strenge quarantaine van kracht en dus zijn vrijwel alle nieuwe kinderen genoemd in deze nieuwsbrief nog hier bij ons in huis.

Als u het ons zou vragen – Nee, COVID heeft ons nog niet veel verveling bezorgd.

God's zegen,
Piet en Pita Buitendijk

Steun Kids' Shelter!

Via ons Kids' Shelter programma vullen wij aan wat de politie en kindbescherming niet kunnen bieden: tijdelijk onderdak, counseling door maatschappelijk werkers, medische verzorging en als een kind langer blijft ook onderwijs op onze school.

Helpt u, of uw kennissen en familie mee met €5, €10 of €20 per maand om dit mogelijk te maken? Samen kunnen we er zijn voor deze kinderen. Hartelijk dank!

➔ nacmu.org/kidsshelter



Van het Bestuur

Op het moment dat ik dit schrijf lopen de besmettingen met Covid-19 weer hard op en dreigen er weer beperkingen. Weet u wat mij in de hele Covid-19 periode is opgevallen? Ook wat dit betreft is Afrika een “vergeten continent”. Ik kan mij niet herinneren ooit iets over Afrika op het journaal te hebben gezien. Een treurige conclusie, die haaks staat op “Samen krijgen we het (wereldwijde!) virus eronder”.

Wat schrokken wij toen we hoorden dat Piet Covid-19 had gekregen en het niet goed met hem ging. Gelukkig kon hij in een heel goede kliniek worden opgenomen en verbeterde toen zijn situatie iedere dag. Bijna dagelijkse gebedsbrieven (Reny dank daarvoor!) hielden ons op de hoogte. De vele gebeden zijn verhoord!

Als bestuur zijn wij ook heel dankbaar dat, mede door uw blijvende support, wij in staat zijn geweest om afgelopen periode de noodzakelijke maatregelen te nemen. Ook zijn wij alle medewerkers en vrijwilligers (en tieners uit de Family Units, zoals u las!) zeer erkentelijk voor hun onvermoeibare inzet voor de kinderen.

Tenslotte wil ik gevraagd nog twee zaken onder uw aandacht brengen:

- naast (school)sponsors zoeken wij ook sponsors voor het Kids' Shelter programma
- de mooie Ugandese artikelen die via Wilma Welten te bestellen zijn.

Van harte Gods zegen en een fijn zomerreces toegewenst.

Gert Brandwijk

Colofon

Secretariaat

Batelier 14,3362 JS Sliedrecht
0184-415987
nederland@nacmu.org

www.nacmu.org
volg ons op Facebook en Instagram!

Bankrekeningen t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17
NL59 RABO 0362 4439 55
NL37 RABO 0362 4439 63
NL22 RABO 0152 1874 21

Algemene giften/donaties
Kindersponsoring
Schoolsponsoring
Piet en Pita Buitendijk

Veldadres

P.O. Box 355, Mukono, Uganda
+256 77 24 81 142 / +256 78 27 99 712
uganda@nacmu.org

KVK nummer 23093271
RSIN nummer 808113914

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI